

In de voetsporen van Alexander de Grote

De insteek van deze presentatie was een heel andere dan die u normaal van Forum gewend bent. De heer Muller presenteerde een reisverslag dat hij ooit gemaakt had, met een groep padvinders (scouting tegenwoordig) langs de route die Alexander de Grote had afgelegd. Het was meer een presentatie, met korte inleiding. Een presentatie met beelden, muziek en foto's uit 1965.

Alexander de Grote is geboren in Pella, Macedonië. Hij was zijn vader opgevolgd, die een Grieks- Macedonisch rijk bezat met veel stadstaten en was de schepper van het grote rijk, dat zich uitstreckte van de Ionische zee tot de Indus.. Hij wilde de Perzen verslaan, die heel veel verwoestingen hadden aangericht in Griekenland en over hun land heersten. Een tweede doel was het Oosten, met het Westen te verbinden. Dit leidde, in vier eeuwen voor Christus, tot vele oorlogen en veldslagen, dat begon in Anatolie Turkije, een van de eerste veroveringen op de Perzen. Alexander was een groot strateeg en kwam zo in contact met veel volkeren, culturen en andere godsdiensten.

De groep die de reis maakte, heeft in grote lijnen de plaatsen bezocht, waar Alexander de Grote ook geweest is. De reis ging via Turkije, Syrië, Libanon , Jordanië, en de West Bank en later naar Iran en Irak. De reis, heeft 3 maanden geduurd en waarbij een totale afstand van 23000 km is afgelegd. De aanblik van de steden bijna 50 jaar geleden gemaakt , lieten zien hoeveel er veranderd was. Maar soms was alles nog hetzelfde zoals bijvoorbeeld de uit steen uitgehouwen graftempel van Petra. Petra lag toen op een knooppunt van handelsroutes tussen Jemen en Perzie en het Romeinse rijk. Dit bouwwerk is tot nu toe onbeschadigd gebleven, dit in tegenstelling van heel veel monumenten, die door de vele oorlogen in het Midden Oosten vernietigd zijn, of nu nog worden. De spreker was duidelijk geroerd bij het aanzien van de Syrische stad Aleppo, die op dit moment in puin geschoten wordt. Commissie Forum, Bert van Esch